



WEEKBERICHT 18 - jaargang 14 – 12.06.2019

● **Rittenprogramma voor zondag 16 juni 2019...**

We fietsen zondag naar het **keerpunt van ons zomerseizoen**. We staan namelijk voor onze **18e rit van in totaal 36**. Op weg naar halfweg, gelijk damme zeggen. Ondertussen zijn onze **“Spanjaarden”** terug van een opnieuw geslaagde fietsvakantie. Moe, maar voldaan en misschien wel een paar kilootjes lichter, tenzij ze ter plaatse 's avonds het vochtverlies voldoende hebben gecompenseerd. Zondag zal dit misschien al te merken zijn, als ze bij ons op pad gaan voor een bergrit(je). Al zijn de wegen in onze contreien iets minder geaccidenteerd. Het programma naar de “keerzijde” kondigt zich als volgt aan:



*** ** Startuur op zondag – 8u30 *** **		
A-groep	Bergrit van 90 km richting Vlaamse Ardennen (Ronse)	Cedric
B-groep	Bergrit van 93km richting Pays des Collines	Dirk
C-groep	Licht golvende rit van 73 km richting Muizelmolen-Poelberg	Ghislain
D-groep	Golvend ritje naar Kerkem van 71 km	Trui



● **Fietsorganisaties zaterdag 15 juni...**

<http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender>



- **Les Collines/Martinus Zomergem VTT – LM Classic:**
Sportcentrum Den Boer, Den Boer 17 – Zomergem
- **Serge Baguet Classic:** Sporthal De Zandloper, Nieuwstraat 23 – Sint-Maria-Lierde



● **Clubinfo...**

Ritgegevens & Klassement...

Onze **17e rit** bracht **65 fietsers** op de been, 9 “Spanjaarden” niet meegerekend. Niet iedereen geraakte ongehavend aan de eindstreep van deze bij de C-groep incidentrijk verlopen rit. Er was lichamelijk letsel voor Thierry Spiesschaert (operatie van sleutelbeenbreuk) die bij zijn spectaculaire val Ria en Marc Cnockaert ook onderuit deed gaan. Bij hen bleef de lichamelijke schade bij wat builen, blutsen en stijve gewrichten. Langs deze weg wensen wij **Thierry Spiesschaert** het **beste toe** en een zo **snel mogelijk** herstel.

A+B-rijders: 26 deelnemers voor 92 kilometers à 34,4 gemiddeld (180 hm)

De B's hebben zichzelf nog eens overtroffen, onder het toezicht van de niet Spaanse A's.

C-rijders: 26 deelnemers voor 74 kilometer à 28,1 gemiddeld (487 hm)

D-rijders: 13 deelnemers voor 71 kilometer à 24,7 gemiddeld (324 hm)





● Programmawijziging volgende zondag 19 juni - "Memorial Wim De Blaere"

Zoals sommigen wel weten is Jo De Blaere op 23 januari 2019 zijn broer verloren. Hij heeft een korte maar hevige strijd tegen kanker verloren. Hij was bestuurslid en fietsend lid bij "Fietsclub Bicro" in Tielt. Zij organiseren elk jaar de "Bicro Pijl" waar hij ook veel energie in stak. Dit jaar organiseert "Fietsclub Bicro" hun 8e Bicro Pijl (Memorial Wim De Blaere).

Als eerbetoon aan de broer van Jo, zijn vrouw en kinderen en als steun aan hun club, zouden wij met onze club allemaal samen op zondag 23 juni de Bicro Pijl fietsen. Het inschrijvingsgeld wordt door onze club betaald. Jo, en wij als club, hopen van harte op een grote opkomst.

Ter info: we zouden samen in 1 groep (A/B/C/D) naar Lozer rijden en daar op het parcours gaan. Eens op het parcours volgt groep A/B de rit van 85 km tot in Tielt en de groep C/D knipt er een lus af, zodat we ongeveer op hetzelfde tijdstip in Tielt aankomen. Daar schrijven we ons allemaal in en wordt er een groepsfoto gemaakt. Daarna fietsen we terug naar De Ceder; groep A/B volgt het parcours en groep C/D neemt een kortere weg. Jo zal het ingekorte parcours van C/D tijdig verkennen. Alvast bedankt iedereen voor het begrip en de medewerking.



● Wistjedatjes...

Wist je dat... de damesgroep vorige week met 15 op pad gingen en niet met 14!

Tries Despinoy namelijk reed in 't geniep en voor de **allereerste keer** mee. En met succes overigens.

Ze slaagde met **vlag en wimpel**, nietwaar Yves (De Neve)!

dat de C-rit van zondag er eentje werd met **hindernissen** over een **inter-VAL parcours** met **doodlopende straten, beklimmingen... bergaf**, en met in de slotfase tal van **afgewaaide takken** op de weg? 't Kan verkeren, hé Bart!?

en dat "Catalaan" **Hans** op de tweede fietsdag in Spanje de **schlemiel van de dag** was? Hij had namelijk onderweg de **sleutel** van de **volgwagen** meegenomen en moest **16 kilometers terugkeren** naar de top? Een klimmeke meer of min!?

● Doordenkertjes...

- Het weer zit niet mee... maar dat is nog altijd beter dan dat het wéér niet meezit!
- Zij zat in haar onderlijfje... En hij ook!
- De gevangene had het moeilijk, want hij zat... met een vastzittende hoest!

● Volgend jaar is Joris aan de beurt...

België is opnieuw een **uurrecord** houder rijker.

De **84-jarige Achille Margo** is met 31 kilometer en 186 meter de nieuwe uurrecord houder bij de tachtigplussers, na een meer dan geslaagde poging op de overdekte piste in **Roubaix**. Vorig jaar verbrak hij al eens dat record, maar zijn poging werd toen niet erkend door de Internationale Wielervederbond (UCI). Om een officiële poging te realiseren moest Margo 4000 euro op tafel leggen. Onze landgenoot vond enkele sponsors en ondernam vorige week een nieuwe poging om het record te verbreken. Met succes, want Achille Margo legde op zijn pistefiets **31 kilometer en 186 meter** af. Een meer dan geslaagde poging, want de krasse knar mikte zelf op 28 kilometer. Hij reed uiteindelijk meer dan 3 kilometer extra.



Misschien brengen we Joris bij deze wel op een idee voor volgend jaar...

