



WEEKBERICHT 23 - jaargang 14 – 17.07.2019

● **Rittenprogramma voor zondag 21 juli 2019...**

O Dierbaar België... Zondag staan we voor onze **Nationale Feestdag!** We hopen dus dat het in De Ceder een défilé van wielertoeristen wordt die de Vlaamse wegen zullen kleuren. **Geel** en **zwart** hebben we al in onze clubkleuren. Als we nu nog zorgen dat de gezichten tijdens de rit **rood** aanlopen dan zijn we helemaal in (Nationale) Feest(dag)stemming. Komaan, met z'n allen er tegenaan... **L' Union fait la force!**



15 – 29°	** ** *	Startuur op zondag – 8u30	** ** *	NO – 3 Bft
A+B-groep	<i>Gemeenschappelijke vlakke rit van 92 km richting Pecq/Celles</i>			<i>Frederik</i>
C-groep	<i>Golvende rit van 80 km richting Zottegem</i>			<i>Ivan</i>
D-groep	<i>Vlakke rit van 76 km richting Ardoois</i>			<i>Joris</i>



● **Fietsorganisaties zaterdag 20 juli...**



<http://cycling.vlaanderen/recreatieveKalender>

- **Fietstocht Martin Wallez:** O.C. Strijpen, Sint-Andriessteenweg 163 – Zottegem-Strijpen
- **WTC Flandriens Tour:** Café 't Lapperke, Dorp 62 – Adegem

+ zondag 21 juli: Ster van SNA: Voetbalkantine, Kleinkouterken 13 – Gent (St.-Denijs-Westrem)



● **Clubinfo...**

Ritgegevens & Klassement...

In totaal **59 Muur-klimmers** vertrokken richting Geraardsbergen voor onze **22e rit** van het seizoen. Met zijn allen ongeveer hetzelfde traject, hetzelfde aantal kilometers en dezelfde hoogtemeters. **Thierry Spiesschaert** en **Guido Vandenbossche** maakten een **opgemerkte rentrée** na een eerdere valpartij. Welcome back, fellows! Wie ook even 'back on track' was is ene **Koen Vanwalle** die een paar weken terug **voor het eerst** dit seizoen weer de clubkleuren wist te omhorden tijdens de Rit van de Burgemeester. Hij was toen tussen de mazen van het net geglipt. Bij deze een kleine rechtzetting!

A-groep: 15 rijders voor 98 kilometer à 31,3 gemiddeld (743 hm)

B+C-groep: 27 rijders voor 94 kilometer à 27,6 gemiddeld (784 hm)

D-groep: 17 rijders voor 94 kilometer à 24,1 gemiddeld (778 hm)

WTC Walter Godefroot over de Muur...

De ochtendstond had goud in de mond bij de damesgroep, want reeds om 8 uur vertrokken ze met 10 vrouwen en 7 mannen richting Geraardsbergen. Kenneth en Deborah namen het kopwerk voor hun rekening en krijgen hier namens Joris en co alle punten voor. Na de beklimming van de Muur, annex Kapelmuur, wachtte de groep een aangename verrassing onder de vorm van een mattetaart, maar met de smaak van een rijsttaart, aangeboden door parcourssdame Trui. Op de terugweg werd de D-groep pas in Nazareth ingehaald door de B/C's. Dit gebeurde misschien omdat de dames zo'n 20 minuten nodig hadden om de rijsttaartjes op te eten en te bekomen van de zware klim over de Muur. Er gaat ook een woordje van dank naar de club die een auto ter beschikking stelde, met Michel als prima chauffeur. WTC Walter Godefroot op en over de Muur werd dus een prima succes, zonder incidenten of pannes. (verslag: Joris)

Christophe's ride . July 14th, 2019... <https://www.relive.cc/view/g37400129570>





Bij de B&C-mannen is de rit iets minder vlot verlopen. Een ritje bij de C's staat dit jaar blijkbaar gelijk aan het kussen van het asfalt. Aan het rond punt van Nederzwalm lagen er al drie tegen de grond. Serge, Patrick en Bernard waren 't kind(t) van de rekening met enige lichamelijke schade tot gevolg. Terwijl de anderen hun weg verder zetten besloot Bernard Dobbelaere om rechtsomkeer te maken. In de eerste stijgende meters in aanloop naar de Muur kuste Marc dan ook nog even de kasseien, maar zonder erg. Op de steile meters van de Muur, die er een beetje nat en glad bij lag, de gebruikelijke uitschuivers waardoor er een paar te voet stonden. Bij het voorgeborchte van de Eikenmolen werd de groep dan weer opgehouden door een tractorstoet en niet iedereen vond dat spijtig... Tot slot geraakten naar het einde toe Martin en Sieglinde in elkaar verstrengeld, waardoor ook zij met het asfalt in aanraking kwamen. Uiteindelijk bereikten B, C en de pas ingelopen D-groep samen de eindstreep omstreeks 12u15, na een ritje van vallen en opstaan. K(ass)eikoppen toch die mannen! (verslag: Dirk)

● Wistjedatjes...



Wist je dat... vaste D-rijdster, **Lucinda Troch**, te laat op de afspraak van 8 uur was en dan maar is meegereden met de **B/C-groep**? En met succes overigens, want ze kreeg zelfs van onze voorzitter een **bloemetje toegeworpen** voor haar prestatie. De echte bloemen volgen later!

dat... een paar **slimmerikken** op de Abdijstraat rechtdoor zijn gereden en de **Muur rechts hebben laten liggen**? Maar eigenlijk lieten ze de **Muur dus links liggen**!

en dat... **Thierry Spiesschaert** en **Guido Vandenbossche** voor het eerst weer van de partij waren en zich dus lieten **opvallen** na eerder te zijn **gevallen**? Een **rentrée** op en over de Muur... of was het er langs!?

● God ziet mij, hier vloekt men niet...

- Godvruchtige non = non de dieu
- Lompe non = non de domme
- Rijke non = non de miljaarde
- Oversekste non = non de pietjes



● Uitsmijter van de week...

We zijn nog minder dan een maand verwijderd van onze familiefietstocht. Op 15 augustus gaan we met z'n allen weer samen op de fiets, getraind of ongetraind, op eigen kracht of elektrisch, jong en oud. Alleen vragen we dat de ouderen in dat geval attent zijn en er hun gedachten bij houden!

Hou 15/08 alvast maar vrij. Start om **9u30** aan de Ceder. BBQ om **13u** in zaal Ter Wilgen. Meer details volgen later...

